

Het Vader Kennis Centrum  
T.a.v. Paul Bastianen, Peter Tromp  
Cabeliastraat 17  
3554 VH Utrecht

25 augustus 2014

In antwoord op onze telefoongesprekken van 21 augustus .....

Er bestond tussen mij en het VKC de afspraak dat het VKC zou zoeken naar een commerciële Uitgever om samen mijn boekje ( Bondige geschiedenis ) uit te geven.

Of zo'n uitgever ooit gevonden is, is mij niet bericht. Er was daarover tussen ons geen contact meer.

Er was zeker geen afspraak dat mijn tekst nog eens door een derde zou worden doorgenomen. Daarna hoopte ik nog met het boekje een brug te slaan tussen VKC en Spagaat ( gezamenlijke uitgave) maar daarvoor ontmoette ik geen belangstelling.

Op 21 Augustus werd ik gebeld door Peter Tromp die grote bezwaren had tegen mijn pagina over de Vaders trofee. Dit was indertijd zijn initiatief geweest zei hij. En zo wilde hij het ook in de tekst hebben. Mijn tekst was eenzijdig omdat ik wel ( delen van ) het archief van Joep Zander had geraadpleegd maar niet dat van hem.

Klopt, maar Peter heeft zelf zijn archief nooit ter inzage gegeven.

Er zouden nog meer fouten in mijn verhaal staan. Dat kan en ik vroeg hem deze punten aan te geven om ze samen door te praten.

Maar dat voorstel werd geweigerd.

Peter T wilde pas eind september met mij over die gewraakte passages praten.

Ik wil het VKC tegemoetkomen maar dit is geen behandeling. De eindversie van het boekje bepaal ik.

Het gesprek over eventuele uitgave door het VKC wordt hiermee door mij afgebroken.

Mijn archief is inmiddels bij het VKC beland. Ik neem aan dat er geen bezwaar is als het door mij een derde namens mij daar wordt afgehaald.

Robert van Altena

Oosterhoutsestraat 18 c  
6678PB Oosterhout